

twaaifde jaargang

IV

oktober 1960.

DE NIJDAMSTRA TYNGE

PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA



NIJDAMSTRA

Orgaan der Nijdamstra-Stichting

N I J D A M S T R A

Nijdam, Nieuwdam, Vleer, Winia etc. zijn bekende klanken voor ons.

Wij dragen één van deze Familienamen

Ondanks de verscheidenheid van naam is er een naam op de achtergrond, die door de voorouders tot ons kwam en dat is de naam NIJDAMSTRA.

Nijdamstra is onze sibbenaam geworden, onze tweede naam, doch (tevens onze oorspronkelijke naam.

Nijdamstra is de stam en aan deze stam groeiden de takken en twijgen die de Nijdamstra-boom vormen.

Daarom hebben wij onze organisatie ook genoemd: "Nijdamstra", De "Nijdamstra-Stichting".

Daar is U donateur van.

Prachtig!

Maar weet U wel dat er nog velen zijn die onze naam dragen, die dat niet zijn?

Brengt U ze bij ons!!

Ze horen bij ons!!

ONZE DOELSTELLING:

- 1e. De belangen van ons geslacht te behartigen.
- 2e. De band tussen de leden van ons geslacht te versterken.
- 3e. De studie over ons voorgeslacht te bevorderen.

Welke taak kan grootser en heerlijker zijn, dan het leven aan zovele doden, de herinnering van zovele vergetenen en het licht aan velerlei wat in het duister verscholen bleef, terug te geven.

MET DE NIJDAMBOOT !?

Tijdens mijn vakantie ontving ik een Duits tijdschrift, kennelijk door een vrouwenhand geadresseerd. Daar geen verzendadres vermeld was, had ik van vrouwlief, die nogal plagerig is uitgevallen, hierop al spoedig comentaar. Bij het voorlezen begreep ik al vrij vlug, dat een familielid mij dit had toegezonden, dus kon ik met een gerust geweten antwoorden: "Van een nicht!"

Maar ook dit bleek niet voldoende. Er zijn nu eenmaal zoveel nichtjes op de wereld, dus dat gaf te denken, maar toen ik kon aantonen, dat in het bewuste artikel de naam Nijdam met rood onderstreept, voorkwam, was mijn wederhelft volkomen gerustgesteld, ondanks het feit dat ik niet precies kon meedelen, wie deze milddadige verzendster was. Dus onbekende nicht, mijn hartelijke dank voor de toezending.

Bedoeld artikel vermeldde namelijk een zeer interessante reisbeschrijving van plaats tot plaats langs de kust van Schleswig-Holstein en zo waren we dan aangeland in het vissersplaatsje Kappeln. Het loonde de moeite een boottocht naar Schleswig, museumstad van het land, met de Nijdamboot te maken.

Zo stond het er oppervlakkig gele en. Dus schreef ik een brief aan het bureau voor vreendelingenverkeer te Schleswig om mij in contact te brengen met diegenen, die deze Nijdamboten exploiteerden.

Even verrast als ik was bij het lezen over deze Nijdamboot, was bedoeld verkeersbureau dit bij het ontvangen van mijn schrijven met briefhoofd: Nijdamstra-Stichting.

Wat bleek nu het geval? In de beschrijving stond namelijk een komma te veel, zodat "met de Nijdamboot" niet doelde op de boottocht, maar op het museum met de Nijdamboot etc. van de stad Schleswig.

In het voormalige slot Gottorf is het museum en archief van het land ondergebracht, waarin o.a. een Nijdamzaal met de Nijdamboot en andere voorhistorische vondsten is ingericht. Bedoelde boot is het oudste grote schip, wat uit de vierde eeuw bewaard is gebleven. Een en ander werd namelijk in het Veen van Nijdam gevonden. Het veen ligt aan Alsensund, die het eiland Alsen van de vaste wal scheidt.

Teneinde enig idee te geven van die grote zaal, waaraan de naam Nijdam zo nauw verbonden is, maakte ik achterstaande schets-tekening

C.v.d.S.



Schleswig-Holstein Museum.
Nijdamzaal met Nijdamboot (4e eeuw).

MEDEDELINGEN VAN DE PENNINGMEESTER

Aan allen, die hebben voldaan aan mijn verzoek de verschuldigde contributie en abonnementsgelden uit eigen beweging over te maken, mijn hartelijke dank.

De anderen krijgen dezer dagen een postgirokwitantie aangeboden, vertrouwend dat U deze bij 1e aanbieding zult betalen.

Mocht U bij 1e en 2e aanbieding niet aanwezig zijn, zoudt U dan zo vriendelijk willen zijn het verschuldigde op postrekening 82.67.24 van de penningmeester "Nijdamstra-Stichting" te Sneek te storten.

Bij voorbaat vriendelijk dank!!!

C. v.d. S.

VOLDOENING EN TELEURSTELLING.

In het laatste nummer van de "Tyngge" hebt U kunnen lezen dat de administratie van ons blad voortaan door mij zal worden gevoerd.

U krijgt dus nu niet meer de Tyngge in de bus met het bandje waarop Uw adres in het fraaie handschrift van neef Kaptein stond geschreven. Voortaan zult U zich tevreden moeten stellen met het wat ruig geschreven, maar naar ik hoop toch duidelijk adres van mij. Hoofdzaak is, dat U de Tyngge krijgt. En nu heb ik bij het versturen van het laatste nummer de voldoening gesmaakt, dat er geen enkel nummer als onbestelbaar is teruggekomen. Van een paar leden ontving ik een adreswijziging. Daarvan is goede nota genomen en daarvoor mijn dank. Of er zijn die ons blad niet hebben ontvangen en daar toch recht op hebben, weet ik niet. Onze leden zijn nogal sterk in "stommetje" spelen. Daarover straks meer.

Zo heeft dus mijn start als administrateur mij een zekere voldoening gegeven. En voor de toekomst hoop ik dat dit zo mag blijven.

Hebben alle leden mijn artikel in het nummer van juli-augustus gelezen? Er stond boven: "Lees dit vooral!" Zeker heeft men het eind van het artikel niet kunnen halen. Daarin werd om ideeën gevraagd, hoe wij het beste bijzonderheden over onze naaste voorouders kunnen verzamelen. En daarvoor werd aller medewerking ingeroepen. Tot nu toe heb ik geen enkele reactie mogen ontvangen.

Klaagt U wel eens over ons familieblad?

Scheurt U elke keer het bandje er af om haastig het blaadje door te nemen om dan weer te ontdekken, dat ook dit nummer weer niet bracht wat U verwachtte?

Wat verwachtte U dan!

Een familieblad dat over familie schrijft. Niet enkel advertenties van geboorte en overlijden, van berichten over eksamens, prestaties en benoemingen, maar ook interessante familiehistories.

Juist, interessante familiehistories. Wie moeten daarvoor zorgen? De paar medewerkers aan ons blad kunnen die waarlijk niet uit hun duim zuigen.

Laten we nu niet meer stommetje spelen.

Ik ben er van overtuigd dat er velen onder onze leden zijn, die werkelijk interessante bijzonderheden kennen over hun voorouders en nog veel bewaren wat aan hun voorouders herinnert. Kom daarmee toch eens voor de dag door een brief aan de redactie te schrijven en de zaak raakt aan het rollen. Er komt dan copie bij de vleet om iedere Nijdamstra-Tynge met aardige artikelen te vullen, het wordt een echt familieblad. En dan gaan we een kaartstelsel aanleggen van de voorouders met vermelding in welke Tynge over hen is geschreven. Dit kaartstelsel kan dan grote diensten bewijzen bij het samenstellen van een volgend deel van ons familieboek om daarin voor ons en voor ons nageslacht vast te leggen, wat reeds in de Tynge werd verzameld. En mijn teleurstelling in mijn vorig artikel slaat dan om in blijdschap over de reacties welke ik nu verwacht, al zijn het er eerst maar twee of drie. U kent toch het spreekwoord: Als er één schaap over de dam is enz. Uw administrateur kijkt met spanning uit naar dat eerste. Laat U hem alstublieft niet te lang bij die dam staan wachten!

A. Vleer.

HOE WERD HET NIJDAMSTRABOEK GERECENSEERD?

Leeuwarden Courant.

Hoeveel W. Tsj. Vleer op dit schier oneindige terrein niet heeft gedaan, is bekend; hij steekt gaarne de schop in onontgonnen land. Zijn specialiteit is het "Nijdamstra-skael"; waarbij o.a. ook de Nijdams en vele Wijnia's gerekend worden. Met "Het Nijdamstra-boek" heeft hij een grote onderneming aangevat, een uitgebreide en wijdvertakte stamboom van tal van met elkaar verwante Friese families. Hij geeft niet alleen vele namen maar ook bijzonderheden over bepaalde personen en maakt zo nu en dan een excursie, zoals over "de familie Nijdam en het Paterswolder meer".

Zeer leerzaam is ook de uitvoerige inventaris van de in 1827 overleden grote boer Auke Willems Vleer. Advertenties zijn overgenomen waarin familieleden voorkomen, familiewapens en handtekeningen worden afgebeeld, hier en daar verduidelijkt een situatie-kaartje de ligging van huis of boerderij. Kortom knap en nuttig werk, waarvan men mag hopen dat het voortgezet en nagevolgd zal worden.

L.C. 20/10/'60.

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN WIELRENNEN

HENK NIJDAM, de taaie kwekerszoon uit Eelderwolde heeft in de laatste maanden weer veel van zich laten horen.

Grote koppen verschenen er in de dagbladen als:

Nijdam was sensatie bij amateurachtervolging

Henk Nijdam in serie snelste achtervolger.

Favoriet Nijdam in finale door Delattre verslagen.

Henk Nijdam snelste renner in Leipzig.

De man, die enkele weken geleden bij verrassing de nationale achtervolgingstitel bij de amateurs greep, reed in zijn serie tegen de Zwitser Weckert verbazend sterk en noteerde de snelste tijd van de dag:

4 kilometer in 5.000.8!

Hij plaatste zich daarmee in de kwartfinale, waarin hij als snelste man het recht heeft de slechtst geklasseerde als tegenstander te treffen.

Hij kwam tegen de oostduitse Köhler te staan, maar het gemak, waarmee onze neef echter won en zich in de finale plaatste, was eenvoudig verbluffend.

De eindstrijd tussen Nijdam en de drievoudig nationaal-kampioen Marcel Delattre viel echter ten gunste van laatstgenoemde uit. Maar hoe teleurstellend deze finale ook verliep, omdat Nijdam plotseling zijn grote snelheid verloren bleek te hebben, uit een en ander blijkt wel, dat onze neef voor grote sensaties heeft gezorgd, de familienaam hoog heeft gehouden, zelfs nog meer vermaardheid heeft gegeven!

C. v.d. S.

COR NIJDAM en ARIE DE RIJK geven concert in Münster.

De heer Cor Nijdam, pianist-dirigent te Heerenveen, heeft een uitnodiging ontvangen om samen met de vocalist Arie de Rijk op 13 november a.s. in München een concert te geven. De Heeressymphonieorchester en de Münstersche Männersangverein zullen medewerking verlenen aan dit concert.

<p>Inplaats van kaarten Door Gods goedheid werden wij verblijd met de geboorte van een welgeschapen zoon</p> <p>JACOB</p> <p>J. v.d. Meer A. v.d. Meer-Nijdam Woudsend, 6 aug. 1960 Julianaplantsoen 125.</p>	<p>Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van onze dochtertjes en zusjes</p> <p>ANKE en AUKJE</p> <p>G. Wijnja S. Wijnja-Zeilstra en kinderen Oppenhuizen 144h 18 september 1960.</p>
<p>Mei tank oan God en greate blidens dogge wy tyngje fan de berte fan in famke</p> <p>TJITSKE</p> <p>A. Nijdam B. Nijdam-Bruinsma Easthim 24ste fan 'e rispmoanne</p>	<p>Geboren</p> <p>GATZE</p> <p>zoon van Ate Speerstra en Gatske Wijnia. Folsgare september 1960</p>
<p>Geboren</p> <p>CORNELIA</p> <p>dochter van</p> <p>Dirk Wijnia en Cornelia Smits Schettens, september 1960.</p>	<p>In zijn genade voegde God aan ons gezin toe</p> <p>ELIZABETH</p> <p>Geboren: 13 oktober 1960 Gewicht: 3600 gram Lengte: 52 cm. J.J. Lamme Jr. M.S. Lamme-Wesbonk Koos Sippe Jan Annemarieke Balkbrug, Zwolseweg 13.</p>
<p>Donderdag 4 augustus j.l. herdachten onze neef en nicht</p> <p>H.J. BUURMA en B. BUURMA-NIJDAM</p> <p>Grootzand 22 te Sneek hun 30-jarig huwelijksfeest. Dat zij nog vele malen deze dag mogen beleven is de wens van de Nijdamstra-Stichting.</p>	

Vrijdag 28 oktober 1960 hopen onze lieve ouders

W. v.d. PAL
en

J. v.d. PAL-NIJDAM

hun 40-jarige echtvereniging te gedenken.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Leiden, okt. '60

Gelegenheid geluk te wensen zal er zijn
te Hasselt, Fisselerstraat 2.

Geheel onverwacht behaagde het de Here tot zich en van uit ons midden weg te nemen onze lieve zorgzame vrouw en moeder behuwd- en grootmoeder

SJOUKJE NIJDAM-OEGEMA

in de ouderdom van 64 jaar, na een genoeglijke echtvereniging van bijna 37 jaar.

De bedroefden
IJ. Nijdam
kinderen, behuwd- en kleinkinderen.

Gauw, 31 aug. 1960.

God nam heden tot Zich Zijn moegestreden kind onze lieve vader, groot- en overgrootvader

JACOB G. WIJNIA

sinds 18 jan. 1959 weduwnaar van Sietske Stapersma, in de ouderdom van ruim 86 jaar.

Ps. 116 (ber.)

Wommels 5 okt. 1960

Heden behaagde het den Heere nog plotseling van ons weg te nemen onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader

GERBEN G. WIJNJA

in de ouderdom van 74 jaar, sedert 15 juni 1959 weduwnaar van Hesseltje Boersma.

Phil. 1 : 21.

Oppenhuizen:

S. Wijnja-Teppema

Hinsall (Canada):

Gerben G. Wijnja

A. Wijnja-Sjoerdsma

Uitwellingerga:

H. Wijnja-v.d. Meer

Oppenhuizen:

Zw. Wind-Wijnja

A. Wind

Seaforth (Canada):

Gerrit G. Wijnja

Tr. Wijnja-Postma

Oppenhuizen:

P. Steenbeek-Wijnja

Gerh. Steenbeek

Oppenhuizen:

Hessel Wijnja

C. Wijnja-Postma

Oppenhuizen:

H.A. de Vries-Wijnja

W. de Vries en kleinkinderen

Heden overleed nog onverwacht onze lieve man,
vader en grootvader

HENDRIKUS JACOBUS KAPTEIN

in de ouderdom van 75 jaar.

Uit aller naam:
O. Kaptein-Vleer.

Apeldoorn, 14 okt. 1960
2e Beukenlaan 6

Liever geen bezoek.

De crematie zal plaats hebben maandag 17 oktober
a.s. in het Crematorium te Dieren om 15 uur, ver-
trek van huis om 14.15 uur.

NIEUWE CHR. KLEUTERSCHOOL TE OPPENHUIZEN GEOPEND. 1-9-'60.

Resultaat van eendracht en toewijding.

Tussen twee rijen kleuters met vlaggetjes in de hand liep burgemeester Van Hout donderdagmiddag naar de deur van de nieuwe chr. kleuterschool in Oppenhuizen. Op dat moment werd het doek van de voorgevel weggetrokken zodat de naam van de school zichtbaar werd: Boartlik bigjin. Langs de zijkant van de school kwamen twee kleuters Joke Koopmans en Durk Wijnja, aangelopen om Juf Attema bloemen aan te bieden en die deftige burgemeester een sleutel te overhandigen waarmee hij de deur van de nieuwe school kon openen.

Mevr. Haagsma en mevr. Wijnja te Uitwellingerga en mej. G. de Jager te Oppenhuizen onthulden de naam van het schooltje. Eerstgenoemde dames vertegenwoordigden hun echtgenoten die evenals mej. de Jager, de naam "boartlik bigjin" bedachten. Na de burgemeester sprak meester Nijdam zijn beste wensen uit.

Oppenhuizen, 1 september 1960.

J. WIJNIA, WIRDUM, WON "FIERLJEPPEN" BUITENPOST.

In Buitenpost is zaterdag een wedstrijd in het polsstokverspringen gehouden. Het "fierljeppen" werd georganiseerd door de BUVO en vond plaats volgens het reglement van "It Frysk Ljeppersboun". Ondanks de regen waren er niet minder dan negentig deelnemers, terwijl er ongeveer negenhonderd toeschouwers waren. De deelnemers waren in zes groepen verdeeld, twee jongensploegen, één voor jongens beneden de zestien jaar en één voor jongens van zestien tot achttien jaar, drie herensploegen, nl. van 19-30 jaar, van 31-40 jaar en van 41 jaar en ouder en een damesploeg.

In ploeg drie haalde onze neef de 1e prijs en maakte van alle deelnemers de grootste sprong, nl. van 11,64 meter.

WOLVEGA'S MANNENKOOR telt 102 leden.

Dirigent de heer Cor Nijdam.

Wat zegt de dirigent er zelf van:

Wolvega's mannenkoor, dat is een koor waarvoor ik door het vuur wil gaan. Waar het precies in zit weet ik niet, maar ik werk er altijd bijzonder prettig.

Ik ga er steeds weer graag heen, al kom ik er bijna altijd uitgeput vandaan. Maar dat heb ik er voor over.

TRAP VAN PAARD.

JUBBEGA - De heer H. Winia kreeg een trap van zijn paard.

Hij moest met een gebroken enkel in het ziekenhuis te Heerenveen worden opgenomen.

7-9-1960.

"RARE KOSTGANGERS" IN BOEKVORM.

Rare kostgangers in Achtkarspelen door de eeuwen heen, verzameld en beschreven door W. Tsj. Vleer, Uitgave Microprint, Hardegarijp (1960). Ingenaaid, 100 blz. f. 2.50.

De genealoog W. Tsj. Vleer te Hardegarijp heeft in Friesland en om utens al ongeveer tweehonderd keer zijn lezing over "Rare kostgangers" gehouden en hij stelt nu zijn publiek in de gelegenheid ook iets over deze categorie te lezen.

Wie belang stelt in deze ietwat sensationele kant van de oude tijd in Achtkarspelen of wie zonder meer kennis wil nemen van wat ook tot de locale historie behoort, zal zeker de aangename

uren belèven, die de schrijver zijn lezers met dit boekje toewenst.

EEN STUK FAMILIEGESCHIEDENIS DER WINIA'S

I

Ik wil dit artikel beginnen met wat Ds. Hoekema in zijn Hoekema-rige no. 5 bij de aanhef van de levensbeschrijving van Ds. Petius Hoekema (1747-1820) o.a. opmerkt:

"Het genealogisch onderzoek diept uit boeken en brieven namen op van mensen, die zeker geen plaats hebben gekregen in de geschiedenisboeken maar die op het gewone vlak van hun leven en werken toch, hoewel een bescheiden, een wezenlijk aandeel geleverd hebben aan de geschiedenis van een volk.

Het zijn de boeren en kooplieden, de ambtenaars en zeelui, de schippers en schoolmeesters en niet te vergeten de vrouwen. Men krijgt de laatste jaren meer oog voor de waarde van het leven van die duizenden op de achtergrond, die geen massa zijnde, stuk voor stuk persoonlijkheden waren."

Welnu, in dit stukje familiegeschiedenis wordt het leven van enige mannen en vrouwen belicht, waarop het bovenstaande van toepassing is.

De gegevens voor dit artikel kreeg ik van de heer W. Wijnia, hoofd der christelijke school te Valthe, waarvoor ik mijn oprechte dank betuig.

Wij beginnen met het noemen van de naam Sijtze Sijes Nijdam (1661-1735) over wie U meer in ons familieboek deel II blz. 126 en bijlage T blz. 135 kunt lezen.

De zoon van deze Nijdam Foeke Sijtzes (1700-1758) huwde Ymck (Romkes Wijnia van Idzega (Wijmbritseradeel). Haar vader, Romke Piers, boer, moet in zijn omgeving een man van betekenis geweest zijn, want hij was tevens dorpsrechter en ontvanger te Idzega: een man van ontwikkeling, karakter en wijsheid zeker, anders zou hij toch in zijn gemeenschap niet zulk een vooraanstaande plaats hebben bekleed.

De kinderen van Foeke Sijtzes en Ymck Romkes namen op één na allen de naam van hun moeder, nl. Wijnia. Zulks gebeurde heel veel in Friesland. Zo ook hun zoon Sybren Foeskes (1738-1813). Mogelijk speelde hierbij ook een rol dat hij een Wijnia gehuwd was nl. Akke Ruurds Wijnia.

Het zesde kind van Sybren Foeke en Akke Ruurds was Wieger Sybrens (1783-1852), de overgrootvader van neef Wynia te Valthe. Hij huwde in 1814 met Lysbeth Jelles Sybrandi. Zijn jongelingsjaren spelen dus in de bewogen tijd van de Franse overheersing. Hoe hij over Napoleon en de Fransen dacht laat zich gemakkelijk raden, als we weten, dat hij als ruiter de slag bij Waterloo (18 juni 1815) heeft meegemaakt. Om de vrijheid van zijn land en volk had hij dus zijn jonge gezin verlaten en zich mede geschaard onder de vaandels van de erfprins Willem van Oranje.

Hoe groot de vreugde over de overwinning in het leger van de Prins geweest moet zijn, kan blijken uit wat Wieger Sybrens aan zijn kinderen vertelde: De paarden hadden zelfs hun vreugde over de vrede getoond door met de voor- en achterpöten te slaan. Wij laten dit voor wat het is, alleen illustreert het de grote bewogenheid, welke er heerste in het leger der overwinning.

Het was nu uit met het rijk van Napoleon, de vrijheid was herboren en de volkeren zouden in vrede een blijdere en betere toekomst tegemoet gaan.

Ook Wieger Sybrens trok de soldatenrok uit en werd weer boer te Britswerd, waar hij is blijven wonen tot zijn dood in 1852. Deze Wieger Sybrens was een singuliere persoonlijkheid. Hij leefde uit een diep fanatiek geloof. Natuur, mens en dier zag hij in afhankelijkheid tot God.

Was het voorjaar en het zoele weer deed het gras krachtig groeien, dan kon hij zich op het land laten neervallen en wilde het gras voelen groeien om daardoor de almacht van God te ervaren. Tegen de tijd dat het gras rijp voor de hooiing was, dan liep hij door de landerijen tegen de voldragen aren tikkend met een stokje.

Door zijn vroomheid en godsvrucht was hij voor velen de troostbrenger bij zieken en de krachtbrenger bij stervenden. Ja meer nog dan de predikanten zocht men hem in de moeilijke tijden van het leven.

Voor zichzelf moet Wieger Sybrens wel een zware moeilijke strijd hebben gehad met het zondige, dat toch ondanks zijn vroomheid in hem leefde.

Dat laat zich verklaren door het volgende.

Het zondige was voor hem gepersonifiëerd in de Boze en de Boze heeft hij moeten ervaren als een tastbare werkelijkheid. Zo wordt er van Wieger Sybrens verteld, dat toen hij in een roeibootje onderweg was, dit plotseling water schepte en Wieger Sybrens een gezicht zag, waarin hij de Boze erkend. In zijn grote nood riep hij uit: "Ga weg Satan".

Het gezicht verdween en het waterscheppen hield op. Een verklaring van vorenstaande is ook, dat hij tot zinspreuk had: "Wederstaat de Boze en hij zal van U vlieden."

Maar ook daarboven heeft hij nog een harde strijd te voeren gehad.

Boer zijn en de boerderij ging hem boven alles.

Van geslacht op geslacht was het boerenwezen in hem beworteld. Het moet daarom voor hem onbegrijpelijk geweest zijn, dat zijn oudste zoon Sybren Wiegers niet uit dat hout gesneden was.

Deze zoon voelde zich tot de boeken en de studie aangetrokken en vooral tot de sterrenkunde en de wiskunde.

Wat hij door zelfstudie in deze wetenschappen heeft bereikt moet fenominaal geweest zijn.

Een kleine neerslag van zijn machtig kennen is bewaard gebleven in twee geschriften van zijn hand.

Ik heb het voorrecht door goedheid van dhr. Wynia van Valthe gehad, hiervan kennis te hebben mogen nemen. Bij de inzage van deze twee geschriften met de ganzepen geschreven wordt men getroffen door het fijne regelmatige schrift van Sybren Wiegers.

In de opstellen over de astronomie kunnen wij ons enigszins een denkbeeld vormen van zijn studie over de sterrenkunde van de vroegste tijden tot zijn eigen tijd. Ook professor Nijland (1868-1936) heeft het de moeite waard gevonden daarvan kennis te nemen.

Als ik de gelegenheid krijg wil ik onze Tynge iets vertellen over deze beide geschriften.

Zelf deed hij ook waarnemingen met een telescoop, die hij voor dat doel op een boot plaatste.

In de genoemde werkjes staan ook nog uitgewerkte algebraïsche vraagstukken van Van Bemmelen, die zeker als leerstof dienden voor zijn kennis van de algebra.

Dat hij als een "geleerde" in zijn omgeving bekend stond, blijkt wel uit het getuigenis van het schoolhoofd te Britswerd, die ook aan sterrenkunde deed, tegenover de zoon van Sybren

Wiegers: "Och jonge, jou vader! Bij hem weten we er allemaal met elkaar niets van!"

Wij kunnen ook begrijpen, dat de vrome vader en zijn geleerde zoon tegenpolen waren, waar het geloofszaken betref.

Zo zullen de conflicten zich tussen vader en zoon opgestapeld hebben en moest het komen tot een breuk.

Ja, dat ging zelfs zo ver dat Sybren Wiegers z'n naam niet als Wynia schreef, maar als Winia. Zo staat zijn naam in prachtig handschrift onder de sierlijke geschreven titel "Mengelwerk" op één der boekjes.

Sybren Wiegers verliet de boerderij en opende een beurtvaart. Hij ging wonen te Rauwerd.

Toch blijkt hij later weer boer te zijn. Hij is jong overleden. Van zijn familie en omgeving was hij de onbegrepene en werd miskend.

Daardoor is het te verklaren dat zijn bibliotheek als waardeeloos papier voor een appel en een ei verkocht werd, ja voor een deel vernietigd. Wij moeten het ten zeerste betreuren, dat onbegrip tot zulks kan leiden.

Was Sybren Wiegers wat een zonderling: stil en teruggetrokken zich afzonderend voor studie en daardoor misschien mede miskend en niet begrepen?

Dit kan echter niet gezegd worden van zijn vrouw Pietertje Buma. Zij was een innig vrome, diepgelovige en beminnelijke vrouw en heeft de zwakheden van haar man liefdevol gedragen, zodat de huwelijksvrede nimmer werd verstoord. Ze huwde voor de tweede maal met Jacob Wester en bleef op dezelfde boerderij wonen. Haar zoons, Tjipke en Wieger, hielpen nog enkele jaren op de boerderij. Omdat Jacob Wester niet gemakkelijk in de omgang was en hard en tyranniek van karakter, zal de vrouw en moeder vaak door haar liefdevol dienen en lijdzaamheid de vrede in huis hebben moeten bewaren. (Wordt vervolgd)

A.Vleer.

HET NIJDAMSTRA-BOEK

Verschenen is het vierde deel van het Nijdamstra-boek, samengesteld door de bekende genealoog W.Tsj.Vleer. Deze beschrijft hierin een aantal generaties van de families Wynia, Nijdam en Vleer mit de 18e en 19e eeuw: geboorte- en sterfdata, handtekeningen, overlijdensadvertenties, de naamsaanneming in 1811, inventarissen van nalatenschappen, kaartjes met de woonplaatsen van beide families, hun wapens, acten enz. Ook dit deel is gecyclosty-leerd, telt 95 bladzijden en is een uitgave van de Nijdamstra-stichting.

BESTUUR NIJDAMSTRA - STICHTING:

Voorzitter : T. Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden,
tel. 05100-22167.

Secretaresse: M.H. Nijdam-Nijholt, Robert Kochstraat 21,
Leeuwarden.

Penningmeester: C. v.d. Schoot Azn. Leeuwarderweg 63, Sneek
tel. 05150 - 3028

LEDEN:

P. Agema-Wynia, Stationsweg 18, Dokkum.

H. Nijdam-Smit, Boerhaavelaan 113, Groningen.

M.P. Wienia, Leuwedijk 75, Lemmer.

A. Vleer, H. Sytstrastraat 18, Sneek.

=====

POSTREKENING: 82.67.24 t.n.v. penningmeester NIJDAMSTRA-
STICHTING, SNEEK.

FAMILIEBLAD : "De Nijdamstra-Tynge".

REDAKTEUR: T. Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden.

ADMINISTRATIE: A. Vleer, H. Sytstrastraat 18, Sneek.

BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOUR

aan: Harmen Sytstrastraat 18, SNEEK

zo mogelijk met opgave van nieuw adres.